

## Målløs

Per Vers

[Intro: Janus]

Jeg' målløs over min succes  
Jeg' mildest talt forundret over livet  
Jeg' målløs, jeg' stjerne nu  
Jeg har netop fået en plade udgivet  
Min far var arbejdsløs, min mor var gadgetøs  
Og i morgen ka' jeg vaske mig i guld  
En fattig mor og far, men sønnen han er star  
Han er jordens allerfineste [?]

[Vers: Per Vers]

For de elsker at hør' historien igen og igen  
Om at start' med ingenting og så end' med at vind'  
Fra nul og niks, til ho's og hits  
Fra rags til riches, fra rottehul til Ritz  
Fra svinesti til suite, behøver ikk' at sige det  
Du ka' høre dem sukke, hvis vi lige slukker beatet  
Tænk, i går sad han ved kassen i OBS  
Nu flyver han førsteklas', top of the pops  
Drømmen om aldrig at sku' tidligt op  
Det' den, som jeg sælger, det' ikk' et skidelet job  
Min hverdag er sex og drugs  
Altså drugs som i botox og Photoshop  
Og seks som i seks daglig' timer i træningscenteret  
For almindelige mennesker vil ha' pæn' talenter  
Mandag prøver jeg tøj, tirsdag øver vi sceneshowet  
Og om onsdagen øver vi ikk' at mene noget  
Medietræning - det' fra 8 til 17  
For det' ikk' simpelt at se sexet ud, imens man holder bøtten  
Men jeg lært' det, nu ka' jeg lyve, når det brænder på  
Helt uden at blinke ligesom Anders Fogh  
Og når de spørg', om jeg så tjener gode skesjer  
Så svarer jeg: "Ja, jeg gør", og nævner ikk' min ghostwriter  
Og når de spørg', om det var svært at skrive så'n en sang  
Så svarer jeg: "Nej" - jeg' så nonchalant  
For vi' entertainers ligesom Nirvana  
Synger lidt om singleliv og så hjem og spis' hos svigermamma  
Og så ud igen med lånte fjer og leaset hud  
Og vis' mig fra den ene vinkel, jeg selv ka' holde ud  
Mens jeg skjuler det for alle andre  
At jeg har et dyr på ryggen à la Lisbeth Salander  
La' vær at spørg', om det' en abe à la Line Baun

For det er det, den kravler helt op i kraven og skider i min favn  
Og lorten, som den lægger, mens vi venter  
Er, at jeg ka' husk', at der engang var noget, som vi vil' ændre  
Og hva' det var, det' væk, jeg ved ikk', hva' jeg havde håbet  
Det føles som et løb, jeg kun ka' løb', hvis jeg er dopet  
Jeg gjorde det, jeg gjorde, og det fik dem til at klap'  
Så næste gang så trykker man jo på den samme knap  
Men husk, det kun er den ene streng, du spiller på  
Aldrig lav en seriøs sang uden solbriller på  
Så hæv pænge, hæv glas - la' os skål' løs  
For rejsen og for at glem', at vi' målløs'  
Verden ligger for mine sure tæer  
Nu ska' jeg ud og syng den dér om at være true player

[Outro: Janus]

Jeg bli'r målløs, når jeg tænker på  
At mit ansigt nu er kendt af alle piger  
Jeg læser om mig selv og om mit store held  
Fattig dreng blev multimillionær  
Det er ikke, hva' man siger, det' om pladebarometer stiger  
Dét' det, der gør livet noget værd